



Naam:

Les 1a: De Samaritaanse vrouw

Dorstig voor de bron met Levende Water!

We gaan het bijbelstuk lezen over de Samaritaanse vrouw. Dit verhaal wordt veel gebruikt als voorbeeld van Jezus' liefde naar een ieder. Ongeacht status, afkomst of geslacht. In Johannes 4 staat dit verhaal beschreven. Johannes heeft als enige van de discipelen dit verhaal opgeschreven. Voordat je begint met het beantwoorden van de vragen, lees even dit verhaal helemaal in Johannes 4:1-42.

• Lees: Johannes 4:1-3

1. Wat wist Jezus dat de Farizeeën gehoord hadden?

De Farizeeën irriteerden zich aan Jezus' populariteit en aan Zijn boodschap. Blijkbaar was de tijd nog niet rijp om te spreken hierover in Jeruzalem. Jezus besloot hiervan dus weg te gaan, richting Galilea. Hiervoor namen de Joden normaal een omweg, maar Jezus deed dat niet. Hij ging dwars door Samaria. Dit is een lange reis. Op een moment krijgt hij dorst, hij stopte even bij een put.

• Lees Johannes 4:4-9

2. In welke stad stopte Jezus?

3. Er komt een vrouw aanwandelen naar de put waar Jezus gaat zitten. Hoe laat was het dan?

Dit is in de middag, dus het heetste moment van de dag. Op dit tijdstip zou nooit iemand water gaan halen! Dat is veel te heet! Blijkbaar wilde de vrouw niet gezien worden door anderen in de stad...

4. Wat was Jezus' eerste opdracht aan de Samaritaanse vrouw?

4. Wat antwoordde de Samaritaanse vrouw?

"....."

Joden en Samaritanen gingen normaal helemaal niet met elkaar om. De Samaritanen waren kinderen van Joden die getrouwd waren met niet-Joden. De Joden haatten dit gemengde ras. Ze vonden dat zij hun volk verraden hadden. De Joden deden er gewoonlijk van alles voor om te vermijden door Samaria te reizen. Jezus vond het niet nodig zich aan deze regel te houden, hij reisde dwars door Samaria om zo Galilea te bereiken. <<< Jezus wist wie Hij was. Maar de vrouw wist het nog niet. >>>

5. Wat zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4:10?

"Indien (als) jij wist van de (het water) en
(Zijn identiteit) die tot u zegt: Geef Mij te drinken, jij zou het Hem gevraagd hebben en Hij zou u
..... hebben gegeven."

De Samaritaanse vrouw raakt een beetje in de war van wat Jezus zegt. Jezus heeft het namelijk over datgene wat Hij geeft, het levende water, maar hij heeft helemaal geen emmer bij zich. In die tijd waren er geen kraantjes overal, je moest water echt uit een put halen. Hoe zou Jezus haar dan dit water geven, dacht ze.

6. Over wat voor water heeft Jezus het? Zie het antwoord in vers 14.



Nog steeds begrijpt de Samaritaanse vrouw niet precies wat Jezus bedoelt. Je kunt het zien in haar antwoord. Ze denkt, ik zou het wel prettig vinden als ik niet meer helemaal naar de put hoeft te lopen om water te halen. Jezus besluit het anders aan te pakken. Hij besluit niet meer te praten over het water (de gave), maar over wie Hij is (Zijn identiteit). Jezus doet dat door haar te confronteren met de geheimen van haar hart. Hij stelt haar een vraag.

7. Welke vraag stelt Jezus in vers 16?

.....

8. De Samaritaanse vrouw antwoordt en zegt in vers 17:

.....

Hierna zegt Jezus iets wat de vrouw doet schrikken. Hij zegt dat ze wel 5 mannen heeft gehad! Hij weet iets van haar terwijl hij haar nooit eerder ontmoet heeft! Dit heet profeteren. Jezus was geen normale man, Hij is de zoon van God! Hij wist dingen die anderen niet wisten. Hij maakt waarheid bekend, want Hijzelf is de waarheid!

9. De Samaritaanse vrouw begint nu eindelijk te begrijpen dat ze niet met een gewone man spreekt. Ze zegt in vers 19:

.....

10. Ze noemt Jezus een profeet. Ze denkt dus, als Hij deze dingen weet van mij, dan kan Hij me ook vertellen waar we de echte God moeten aanbidden! Hoe legt ze dit voor aan Jezus in vers 20?

.....

.....

De vrouw legt wat verschillende mogelijke plekken voor aan Jezus, die speciale man, om God te aanbidden. Ze wist dat Jezus iets van de ware God had, dus daarom leek het haar slim om voor te leggen of ze dan ook naar Jeruzalem zou moeten gaan om de ware God te aanbidden.

Je ziet in dit verhaal dat een lichamelijke dorst, van Jezus, ervoor gezorgd heeft dat hij een erg mooi gesprek kon hebben met een Samaritaanse vrouw. We hiervan leren dat God van alles kan gebruiken om ons een gesprek te laten hebben met iemand. Zelfs als wij zelf dorst, honger of hulp nodig hebben! Gods liefde en wijsheid kan in alles van ons zichtbaar worden!

11. Kruiswoordpuzzel

Horizontaal

2. De afkomst van de vrouw

3. De Zoon van God

7. De vrouw dacht dat Jezus een was

Verticaal

1. Jezus had dorst naar.....

4. De stad waar Jezus bij de put ging zitten

5. De vrouw had water, maar Jezus heeft water!

6. Jezus zei, het water dat ik geef wordt een van water!



We denken soms dat God maar op een manier spreekt, maar dat is vaak niet zo! God kan alles gebruiken om een gesprek tot iets heel bijzonders te leiden. Zelfs onze eigen dorst of honger kan gebruikt worden om een gesprek op gang te brengen! Wil je ook zo openstaan voor God leiding in het leven van elke dag? Bid dan het volgende gebed.

*Gebed: Lieve Vader. Dank U dat we U mogen aanbidden en kennen als Vader. Here leer ons, net als Jezus, precies te weten wie we zijn, kinderen van de Allerhoogste God. Help ons, om Uw stem te verstaan als we met mensen praten. Heer, we willen geloven dat U alles kunt gebruiken om onze gesprekken te leiden. U bent groot. Dank U dat U dat gaat doen. Amen.

Deze les wordt vervolgt in deel 1b.